

Amsterdam-De Bron
13 januari 2019
17.00 uur

Welkom

Zingen: LB 903 ver 1-3 = Lvdk 426 = WK 481

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

*** We gaan staan ***

Gelegenheid voor een stil, persoonlijk gebed

We spreken ons vertrouwen in God uit

God groet ons

Zingen: LB 903 vers 4 en 5 = Lvdk 426 = WK 481

Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom,
overal is 't goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

*** We gaan zitten ***

We bidden tot God

We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: Psalmen
hoofdstuk 36

¹Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de HEER.

²De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart –
angst voor God kent hij niet.

³De zonde sust zijn geweten in slaap –
geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad.

⁴Hij spreekt woorden van onheil en bedrog
en blijft ver van wat wijs en goed is,

⁵op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen,
hij betreedt een verkeerde weg
en het kwade verwerpt hij niet.

⁶HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,

⁷uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER, bent de redder van mens en dier.

⁸Hoe kostbaar is uw liefde, God!

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,

⁹zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,

¹⁰want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.

¹¹Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde,
aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.

¹²Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen,
de hand van goddelozen mij niet verjagen.

¹³Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen,
neergestoten, zonder kracht om op te staan.

Woordverkondiging

We danken onze God en bidden tot Hem

Zingen: Psalm 36 vers 2 en 3

Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleuglen spreiden.
Bij U te wonen, HEER, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

Bij U, HEER, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor die U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
Geef dat ik niet door 't ruw geweld
der goddelozen word gevelde,
beschaam hun trotse zielen.
Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.

Collecte

[Gasten nodigen we uit om hier ook aan mee te doen, maar
laat niemand zich verplicht voelen!]

Zingen: LB 902 vers 1, 3 en 6 = Lvdk 90, maar dan zonder de
coupletten 2, 4, 5, 8 en 10

Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ach Here, hoor mij!
en wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,
Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer vanbinnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij Vader! zucht.

Mijn hart wil blij opspringen,
het kan niet treurig zijn,
ik lach en loop te zingen
in louter zonneschijn.
De zon die staat te stralen,
o Jezus, dat zijt Gij.
Ik dank U duizendmalen,
wat zijt Gij goed voor mij!

*** We gaan staan ***

We belijden ons geloof

Zingen: Opw 136 vers 1 en 2

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.

We vieren de maaltijd van Jezus

Zingen: Psalm 68 vers 10 OB

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

God zegent ons