

Amsterdam-De Bron

13 januari 2019

10.00 uur

Welkom

Zingen: *Ongestraft mag liefde bloeien*, vers 2, 4, 6 en 8 (Sytze de Vries - melodie van Liedboek 791)

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

6. Wie voor liefde is geschapen
vrees ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Sytze de Vries (melodie van Liedboek 791)

In 2011 geschreven voor het boekje 'Coming out churches' en de ondertekening van het anti-geweld-tegen-homo's manifest van de gez. kerken, in de Domkerk.

Gebed

Zingen: Lvdk 329

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilige stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

* We gaan staan *

God groet ons

Zingen: Opw 599 – HH 429

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Zingen: EL 356

Van U wil ik zingen, wie d'eng'len omringen,
al juichend getuigend uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer.

Moog' immer mijn harte in vreugd en in smarte
zich leren te keren, o God, tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen
tot 'k, Vader, benader der engelen toon.

Moog' hier dan mijn zingen, uw heem'len doordringen
en juub'lend zich mengen met hemelse toon
tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven
als 'k juichend zal staan bij uw stralende troon.

* We gaan zitten *

We bidden tot God

Zingen: EL 420

refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden,
halleluja. halleluja,
halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om 'n brood
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,
heus Hij vergeet er niet een.

refrein

2

Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam,

zal het doen.

Ik ben met je alle dagen.

Ik ben dezelfde als toen.

refrein

Er is kinderkring

We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: Lucas

hoofdstuk 3 vers 1-17

¹In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, ²en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. ³Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, ⁴zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!

⁵Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;

⁶en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”

⁷Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? ⁸Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! ⁹Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

¹⁰De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ ¹¹Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkieren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ ¹²Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ ¹³Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ ¹⁴Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen

niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoeg met je soldij.’

¹⁵Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, ¹⁶maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; ¹⁷hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’

Zingen: DNP 98

Zing een nieuw lied om God te eren,
die grote daden heeft verricht.
Zijn sterke arm bleek niet te keren.
Zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen
dat Hij het is die redding geeft.

Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
Laat heel de schepping eer bewijzen.
Zeeën en bergen, jubel luid.
Hij komt om alles recht te zetten.
Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
Dan buigen volken voor zijn wetten;
dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.

Woordverkondiging n.a.v. Lucas

hoofdstuk 3 vers 21-22

²¹Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend ²²en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Zingen: LB 524

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.

Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.

Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.

Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

We danken onze God en bidden tot Hem

Collecte

[Gasten nodigen we uit om hier ook aan mee te doen, maar
laat niemand zich verplicht voelen!]

De kinderen van de kinderkring komen terug

Zingen: Opw 642 – HH 294

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: 'ontmoet mij hier'.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

refrein

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

[Ezechiël hoofdstuk 47 vers 1-12,
Openbaring hoofdstuk 22:1-2]

We vieren de maaltijd van Jezus

*** We gaan staan ***

Zingen: Opw 428

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

God zegent ons